

# Galm

Maandblad van Raak Ekeren-Donk



**Nr 662**  
**April**  
**61ste jaargang**

**2025**

[www.raakekerendonk.be](http://www.raakekerendonk.be)

Rek Raak Ekeren-Donk BE06 7895 5530 6022

## **Familie- en ledennieuws**

Yes! Opnieuw is via de kaartactiviteit een nieuw lid aangesloten met als verantwoordelijk bestuurslid Jan. Het betreft Francine Verlinden uit Kapellen.  
Van harte welkom Francine!

## **Activiteiten april**

<b>Activiteit</b>	<b>Plaats</b>	<b>Datum</b>	<b>Uur</b>
Bestuursvergadering	WZC Nobele Donk	donderdag 02/04	19h30
Daguitstap naar Lier	Grote Markt - Lier	zaterdag 05/04	09h30
Kaarten	WZC Nobele Donk	maandag 07/04	20h00
Postzegelclub	WZC Nobele Donk	zondag 13/04	08h00
Kaarten	WZC Nobele Donk	maandag 14/04	20h00
Kaarten	WZC Nobele Donk	maandag 21/04	20h00
Koken 2	WZC Nobele Donk	dinsdag 22/04	19h00
Koken 1	WZC Nobele Donk	donderdag 24/04	18h30
Bestuursvergadering	WZC Nobele Donk	donderdag 24/04	19h30
Postzegelclub	WZC Nobele Donk	zondag 27/04	08h00
Kaarten	WZC Nobele Donk	maandag 28/04	20h00

## **Galm papier**

Omdat de werkwijze bij de verdeling van de Galm ervoor zorgde dat niet iedereen ongeveer gelijktijdig de info ontving, hebben we de distributie ervan aangepast.

Gezien niemand heeft aangegeven de Galm niet digitaal te willen ontvangen, zorgt Wilfried ervoor dat iedereen hem per mail ontvangt.

Een aantal leden hebben aangegeven hem toch ook nog op papier te willen krijgen. Jullie wijkverantwoordelijken hebben dat geïnventariseerd en zullen hem zoals gewoonlijk bezorgen.

In elk geval heb jullie de informatie over toekomstige activiteiten dan al in bezit.

Het bestuur

## **Tussendoortje**

Als je een vogel wil horen zingen... bouw of koop dan geen kooi, maar plant een boom!

## **Start fietsseizoen**

Op donderdag 3 april 2025 starten we het fietsseizoen aan de parking van de Hof de Bist (Veltwijcklaan), zoals gewoonlijk om 13h30.

We beginnen met een ritje van +/- 27 km. Via Hoevenen, langs Kapellen naar Kalmthout, waar we onze eerste pitstop van het jaar houden.

Daarna terug via Kapellen naar de Donk.

We starten aan een rustig tempo, zodat ook zij die voor het eerst dit jaar op de fiets kruipen kunnen volgen. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind.

Iedereen welkom, maar zorg wel dat je fiets en banden in orde zijn. Tot dan...

Jan

## **Daguitstap Lier**

Zaterdag 5 april staat de daguitstap naar Lier op het programma. Meer dan 30 personen hebben zich ingeschreven. We gaan er een toffe dag van maken!

Nu nog met ons allen duimen voor goed weer....

Lieve en Frank

## **Paasbezinning in het teken van "hoop"**

Dinsdag 15 april – 20 uur – grote zaal De Nobele Donk

Iedereen is welkom op de jaarlijkse RAAK-Paasbezinning in het teken van hoop.

Het jaar 2025 is voor de kerk een jubeljaar. In het jaar 1300, 725 jaar gelden is het eerste gedocumenteerde jubeljaar gehouden. Het motto van het jubeljaar 2025 is "Pelgrims van de hoop".

Lianne Van Bragt, medewerkster in verschillende parochies, die ook in onze kerk regelmatig de gebedsdienst leidt, zal op dinsdag 15 april om 20 uur een voordracht houden over dit thema "HOOP" in het woonzorgcentrum "De Nobele Donk". Er is zeker ruimte om van gedachten te wisselen.

Toegang gratis.

Vik

## **Save the date....!**

Noteer alvast de datum van ons eindwerkjaarsfeest in jullie agenda: zaterdag 28 juni!  
Meer informatie volgt in de Galm van mei.

Het bestuur

## **Bezoek aan Scheldeterminaal L.O. , vrijdag 9 mei 2025**

### **Het kroonjuweel van de Oosterweelverbinding**

De Scheldetunnel , het kroonjuweel van de Oosterweelverbinding, biedt een derde optie om de Schelde over te steken, naast de Kennedy- en Liefkenshoektunnel. Deze tunnel verbindt Linkeroever met Rechteroever aan de noordzijde van de stad, net ten zuiden van de haven. Met een lengte van 1,8 kilometer beschikt de tunnel over drie rijstroken per richting en een aparte fietskoker.

De constructie van de Scheldetunnel is wellicht het meest spectaculaire deel van de Oosterweelverbinding, een echt huzarenstukje; één van Europa's grootste infrastructuurprojecten, in real life te ontdekken. Acht mastodonten, werden van het bouwdok in Zeebrugge overgebracht naar Antwerpen.

Vanaf mei '25 is een tijdelijk bezoek mogelijk aan de werf van de Scheldetunnel op Linkeroever waar men deze elementen zal laten afzinken.

Met een beetje geluk heeft RAAK Ekeren-Donk op de valreep een bezoek kunnen organiseren, dat begeleid wordt door een gids van de Antwerpse stadsgidsen

Afspraak : **vrijdag 9 mei – 13h00 tot 15h00 prijs 10 € p.p.**

Wil je de tunnelementen nog met je eigen ogen zien, dan is het nu of nooit. Geef je dan op bij Frank ([frankmathys@telenet.be](mailto:frankmathys@telenet.be), 0495/101952) of Lieve ([ieva.demeyer@gmail.com](mailto:ieva.demeyer@gmail.com), 0468/179278) én stort 10 € op de bankrekening Raak Ekeren-Donk: BE06 7895 5530 6022 met vermelding van je naam en "Oosterweel".

Het aantal deelnemers is max. 25. Indien er meer gegadigden zijn, wordt een reservelijst aangelegd.

### **Programma werfbezoek Scheldetunnel L.O.**

Duur bezoek: circa 2 uur met een presentatie over de Oosterweelwerken en een wandeling naar de uitkijktoren, waar je de omvang van de indrukwekkende werken kan bekijken met een mooi, globaal overzicht over de tunneltoerit en de tunnelmond en hoe deze opgebouwd worden.



Uitkijktoren Liefkenshoektunnel L.O.



## Speciale richtlijnen voor de bezoekers

- Het traject is **niet geschikt** voor rolstoelgebruikers of wie slecht ter been is.
- Het dragen van een **lange broek is verplicht voor iedereen!**
- Aangezien je een actieve werf bezoekt, draag je best **aangepast stevig schoeisel dat vuil mag worden.**

## Toegang en parkeren op de werf Linkeroever

Neem voldoende de tijd om rustig naar de werf op Linkeroever te rijden! Je betreedt op eigen risico een actieve werf. Tijdens het bezoek volg je de richtlijnen van de gids.

COTU : Adres Oosterweelwerf : Charles de Costerlaan 2050 Linkeroever- Antwerpen

**Volg de routebeschrijving naar de werf, NIET je gps. Je verlaat immers de openbare weg en rijdt over werfwegen. Let steeds op zwaar werfverkeer. Dat heeft voorrang.**

*Parkeren:* Kom je met de wagen?

Parkeer dan achterwaarts in een van de voorziene parkeerplekken. Dat is voor je veiligheid. Zo kan je snel vertrekken indien nodig. Bussen parkeren dwars op de parkeerplaatsen links op de parking.

*Onthaal:* Bij het binnenkomen op de werf ga naar het onthaalpaviljoen vlak aan de ingang. Daar wacht de gids je op.

## Via R1 vanuit Antwerpen:

- Neem na de Kennedytunnel de eerste uitrit naar de E34 richting Rotterdam/Haven.
- Neem afrit 8 Waaslandhaven Oost.
- Rij naar rechts richting Haven.
- Op de Canadastraat neem je de eerste straat rechts.
- Je verlaat nu de openbare weg en rijdt op een werfweg.
- Je volgt de oranje pijlen werf COTU tot aan het werfdorp.
- Parkeer je wagen achterwaarts op een parkeerplek.



<https://www.oosterweelverbinding.be/werfbezoek-scheldetunnel-linkeroever>  
(routebeschrijvingen)

Lieve en Frank

## Verslag bezoek Volkssterrenwacht Urania

Op donderdag 20 maart werden we in de Volkssterrenwacht Urania in Hove door onze gids meegenomen op een reis, waarvan het voor de meesten de eerste keer was dat ze die maakten.

Met een aantal elementen uit de geschiedenis van de astronomie als achtergrond vertrokken we vanop de aarde door het zonnestelsel. Dit werd aanschouwelijk gemaakt aan de hand van foto's, tekeningen en opgehangen schaalmodellen.



We leerden over de zon, planeten, manen, asteroïden, meteoren en reisden tot in de Wolk van Oort.

In het planetarium werd het verhaal verder “opengetrokken” naar de sterren, de Big Bang (herinner je het verhaal van George Lemaître tijdens onze uitstap naar Leuven enkele jaren geleden?), melkwegstelsels, sterrenbeelden, nova's, zwarte gaten en nog veel meer. Onbegonnen werk om alles de revue te laten passeren maar de essentie kwam wel aan bod.

Zelfs de mogelijkheid van buitenaards leven en de shift van “de zon is het centrum van het heelal” naar “we draaien slechts rond een kleine ster aan de rand van onze Melkweg, één van de miljarden stelsels”, stelde alles in een bijzonder daglicht.

Wetende dat we sowieso steeds naar het verleden kijken en dat we met zijn allen op en samen met onze aardbol niet zo bijzonder zijn, gaf ons toch een apart perspectief.

Aan het einde konden we nog naar de top van de observatietoren en was er de gelegenheid een blik op de zon te werpen door de Gobelijntelecoop.

Tot slot rondden we af met een drankje in de Astrobar.

De komende dagen hebben we de tijd alles wat te laten bezinken want laten we eerlijk zijn, het was wel véél informatie op 2 uur tijd.

Dat de mensen van de sterrenwacht gefascineerd zijn door alles wat met astronomie en astrofysica te maken heeft, wordt o.a. aangetoond door het feit dat zij vorig jaar met een groep zelfs naar Paaseiland midden in de Stille Oceaan zijn gevlogen, om daar een volledige zonne-eclips mee te maken.

Weer een uitstap uit onze bucketlist om af te strepen....

Lieve en Frank



Gobelijntelescoop



Observatietoren



## Verslag bezoek aan Postel

Postel, 23 maart 2025: een speciale editie ter nagedachtenis van Pater Livinius, een bekende Donkenaar, Norbertijn en de laatste proost van KWB Ekeren-Donk.

Al 25 jaar herdenken de KWB'ers van toen, nu de RaaK-enaren, hun geliefde proost. Dit jaar is daarop geen uitzondering; 17 leden zijn afgereisd naar het kerkje van de Abdij van Postel om de herdenking mis bij te wonen.

De zeven overgebleven Norbertijnen leiden de Heilige Mis, die druk bezocht wordt door de lokale bevolking en toevallige bezoekers, én die opgedragen wordt aan alle dierbare overledenen.

Na de misviering volgt een kort bezoek aan het privékerkhof. Achter de grote houten poort, vlak achter de kerk, vind je een oase van rust en vrede, waar elke Norbertijn zijn laatste rustplaats vindt. Ook een andere dorpsgenoot, Nand Bories, ligt hier begraven.

De grijze, vierkante tegels, niet groter dan 50 cm, liggen in het gras met vermelding van hun naam, geboorte- en sterfjaar. Er zijn geen bloemen, geen kransen, niets. Sereen en respectvol wandelt de groep langs de grafstenen, terwijl de stilte overheerst.

**Frans Van Echelpoel: 1929-2000      en      Nand Bories: 1949-2013**

Op de terugweg naar de uitgang heeft Ludo nog een prangende vraag: willen we dit in 2026 nog eens overdoen?... Zullen de paters hier dan nog verblijven?... Ook wij als bezoekers worden ouder en minder mobiel!... Tijd brengt raad; dit zijn zorgen voor later.

De klok van de kerk slaat 12 u. Tijd voor de innerlijke mens! Vlak bij de ingang van de abdij ligt de gezellige brasserie Den Beiaard, waar Ludo een lunch heeft gereserveerd. De bediening is snel en prima, het eten is lekker, én met een fris Postelbier is het genieten geblazen.

Maar misschien nodigt het stralende weer ook uit voor een wandeling in de mooie omgeving of een terrasje? Voor ieder wat wils.

Hartelijk dank aan Ludo voor de organisatie van dit mooie initiatief, en wat ons betreft, graag tot volgend jaar!

Lieve





## **Miljard**

Tijdens ons bezoek aan Urania sprak men over miljarden sterren, miljarden stelsels, miljarden kilometers, zelfs lichtjaren...

In de pers lezen we over miljarden euro's...

Het is belangrijk toch even stil te staan bij "wat is een miljard?"

Alhoewel iedereen doet alsof hij/zij snapt waarover het gaat is er geen enkele sterveling, maar dan ook niemand, die de grootte kan bevatten. Laten we even een poging doen. Stel dat je hardop begint te tellen "een, twee, ..." etc. à rato van 1 getal per seconde. In het begin gaat dat nog, maar als je aan de grotere getallen komt is dat niet meer haalbaar. Denk aan 238.769.306, dan duurt het tellen per getal veel langer.

Laten we uitgaan van gemiddeld 3 seconden per getal en veronderstel dat we onafgebroken doorgaan, niet eten, niet slapen, dag en nacht, 24h00, 7 dagen...

Weet dan dat het meer dan 95 jaar duurt eer je aan 1 miljard bent gekomen!

Weet ook dat Europa overweegt 800 miljard euro te besteden aan bewapening. Dat wordt dan 76 000 jaar tellen...

Denk je nog altijd dat je kan bevatten wat 1 miljard is???

Frank